



14, 15 en 16 mei 2021

Drie dagen boetseren, bijdragen en ervaringsuitwisseling met het thema:

Levenscrises – Levenskansen
Mensheidscrises - Bewustzijnstransformatie

Hoe kan ik met behulp van boetseeroefeningen nieuwe wegen in nieuwe tijden leren gaan?

Hoe kan ik mezelf sterker maken door midden in de crisis te gaan staan en deze daardoor om te vormen tot nieuwe mogelijkheden?

De krachtige lichaamservaring die je opdoet in het werken met klei, de identificatie met deze materie en de terugwerking op mijzelf, kan me nieuwe wegen wijzen, om rechtop door crises heen te gaan.

Door verdere oefeningen kan ik handvatten vinden voor een zinvolle verbinding van mijn innerlijk licht met mijn werk-, familie- of studie-omgeving.

De eerste oefeningen zullen samenhangen met het verbinden met mijn eigen innerlijke kracht, mijn Ik. In de andere oefeningen werken we vanuit die innerlijke kracht en verder vrijlatend naar de grotere samenhangen toe.

Dit zijn opgaven die uit de volheid van de kapitelen van Mars, en in het bijzonder die van Mercurius en Jupiter in het eerste Goetheanum geschapen zijn, juist voor deze tegenwoordige tijd.

Voor:	(Beeldend) therapeuten
Datum/tijd:	14, 15 en 16 mei 2021 (vrijdag en zaterdag van 9 tot 20u, zondag tot 16u)
Plaats:	Pomphuis, Rijkstraatweg 45 Culemborg
Prijs:	€ 400, incl gebruik materiaal, 3 warme maaltijden; 2 keer soep; koffie/thee
Opgeven:	info@klei.nu
Docent:	Ulrikke Stokholm (beeldhouwtherapeut - en coach/supervisor in Zwitserland)
Voertaal:	Duits en Nederlands (het Duits wordt waar nodig vertaald)
Max. deelnemers:	12
Accreditatie:	18 pnt AM

We werken in een ruime locatie, zodat we voldoende afstand tot elkaar kunnen houden.

Natuurlijk hopen we dat het in verband met de maatregelen door kan gaan.

Mocht Ulrikke vanwege de maatregelen niet naar Nederland kunnen komen, dan werken wij op locatie, en begeleidt Ulrikke ons via Zoom (de kosten zullen dan lager zijn)